

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
02/04/2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A.1) Οι προκαταλήψεις αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην κοινωνική συμμετοχή των ατόμων μιας πιο προχωρημένης ηλικίας. Εξαιτίας αυτών δημιουργείται η κοινωνική περιθωριοποίηση, η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής τους και στην ψυχική τους υγεία, καθώς η τελευταία επιβαρύνεται με διαταραχές συναισθήματος, όπως η κατάθλιψη. (50 λέξεις)

[Μονάδες 15]

A.2) Η τρίτη ηλικία αναφέρεται στην περίοδο του γήρατος, στην περίοδο δηλαδή κατά την οποία οι άνθρωποι βιώνουν μια σημαντική κάμψη των σωματικών και πνευματικών τους δυνάμεων κι έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες χρόνιες παθήσεις αλλά και αρνητικά στερεότυπα. Ο σαφής προσδιορισμός της ηλικίας κατά την οποία ξεκινά το γήρας δεν είναι εύκολος, μιας και ποικίλει από άτομο σε άτομο. Κατά τρόπο συμβατικό, ωστόσο, τοποθετούμε την εκκίνηση της τρίτης ηλικίας στο 65^ο έτος της ζωής ενός ατόμου· στιγμή που για πολλούς συνδέεται και με την αποχώρηση από τον εργασιακό στίβο, λόγω συνταξιοδότησης. Το γεγονός αυτό, βέβαια, συχνά, οδηγεί στην απώλεια της ψυχικής τους ισορροπίας και στην περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων. (97 λέξεις)

[Μονάδες 10]

B1. α) Θεματική Περίοδος: «Οι λόγοι ... αρκετοί».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Ο κυριότερος ... Τρίτη ηλικία».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.

[Μονάδες 6]

B2. Ειδικότερα = επεξήγηση.
ωστόσο = αντίθεση, εναντίωση.

[Μονάδες 4]

B3. «η τρίτη ηλικία συνδέεται με τις ρυτίδες του προσώπου»
«Τα στερεότυπα αυτά [...] παίζουν σημαντικό ρόλο»
«έχουν δει το φως της δημοσιότητας»
«στο βάθος του μυαλού όλων»
«Οι προκαταλήψεις αποτελούν σημαντικά εμπόδια»

[Μονάδες 5]

B4. αλλάξει: μεταβληθεί
συνέχεια: διαρκώς
ασθενή: αδύναμη
επιπτώσεις: συνέπειες
επιβαρύνεται: επιδεινώνεται

[Μονάδες 5]

B5. Η σύνταξη είναι ενεργητική.

Η **μετατροπή** της σε παθητική: «Πρότυπα νεότητας, ομορφιάς και ενεργητικής διάθεσης προβάλλονται απο την εποχή μας».

[Μονάδες 5]

Γ. ΑΡΘΡΟ : Τίτλος σύντομος και εύστοχος, αναφορική λειτουργία της γλώσσας, χρήση Γ' προσώπου, αφόρμηση απο κάποιο επίκαιρο γεγονός

«Τρίτη ηλικία – Πρώτη ευκαιρία»

Πρόλογος

Η τρίτη ηλικία αναφέρεται στην περίοδο του γήρατος, στην περίοδο δηλαδή κατά την οποία οι άνθρωποι βιώνουν μια σημαντική κάμψη των σωματικών και πνευματικών τους δυνάμεων κι έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες χρόνιες παθήσεις. Ο σαφής προσδιορισμός της ηλικίας κατά την οποία ξεκινά το γήρας δεν είναι εύκολος, μιας και ποικίλει από άτομο σε άτομο. Κατά τρόπο συμβατικό, ωστόσο, τοποθετούμε την εκκίνηση της τρίτης ηλικίας στο 65^ο έτος της ζωής ενός ατόμου· στιγμή που για πολλούς συνδέεται και με την αποχώρηση από τον εργασιακό στίβο, λόγω συνταξιοδότησης.

Κύριο Θέμα

α) **Τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας** : η τρίτη ηλικία συνοδεύεται από πολλές βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές, που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την ικανότητα προσαρμογής τους :

- η απομόνωση (θάνατοι αγαπημένων προσώπων, χαλάρωση οικογενειακών θεσμών).
- ο μαρασμός (απομάκρυνση από τον εργασιακό χώρο λόγω συνταξιοδότησης, μακροχρόνιες ασθένειες, σεξουαλική ανικανότητα, εγκατάλειψη από τα συγγενικά πρόσωπα, αισθάνονται βάρος για την κοινωνία).
- η πλήρης κατάπτωση σωματικής, ψυχικής και πνευματικής (σημαντική μείωση όρασης και ακοής, γενική αδιαφορία του περιβάλλοντος).
- διεκδικητικές τάσεις προς την οικογένεια, αλλά και προς την κοινωνία (αγανάκτηση των ηλικιωμένων απέναντι στο περιβάλλον που τους αναγκάζει να ζουν σε απομόνωση και αδράνεια και τους αρνείται να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους, όσο μπορούν).
- δυσκολία προσαρμογής, κατάθλιψη (απομάκρυνση από την παραγωγική δραστηριότητα, οικονομικά προβλήματα).

β) Η οφειλόμενη στάση της πολιτείας και της κοινωνίας απέναντι στους ηλικιωμένους

- τα μέλη της κοινωνίας γενικότερα, οφείλουν να δείχνουν σεβασμό απέναντι στους ηλικιωμένους, αναγνωρίζοντας έτσι τα χρόνια της συνεχούς εργασίας που προσέφεραν, τις

ταλαιπωρίες και τα δεινά που υπέστησαν σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους για τη χώρα, μα και την αδιάκοπη προσπάθειά τους να σταθούν χρήσιμοι αρωγοί και προστάτες της οικογένειάς τους.

- Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ηλικιωμένων, παρέχοντάς τους ένα ποσό ικανό για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου.
- Η πολιτεία οφείλει να φροντίζει για την ιατρική περίθαλψη των ηλικιωμένων, όπως και για την απρόσκοπτη χορήγηση σε αυτούς των αναγκαίων φαρμάκων.
- Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την -ελεύθερη- πρόσβαση των ηλικιωμένων σε ποικίλες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, όπως είναι θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές σε τουριστικά θέρετρα, μουσικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικές δραστηριότητες κ.ά., προσφέροντάς τους, έτσι, τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής γεμάτο με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και ευχάριστα ερεθίσματα για τη σκέψη και τη δημιουργικότητά τους.
- Η πολιτεία οφείλει να διαφυλάττει με αυστηρότητα τα δικαιώματα, αλλά και την ασφάλεια των ηλικιωμένων. Το γεγονός ότι πολλοί ηλικιωμένοι δεν είναι πια σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τα κεκτημένα τους δικαιώματα, δε σημαίνει πως θα πρέπει να εγκαταλείπονται από την πολιτεία.
- Η πολιτεία οφείλει να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο περίθαλψης και δεν έχουν τη συνδρομή κάποιου οικογενειακού προσώπου για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.

Επίλογος

Οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να παραιτούνται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και να αυτοπεριορίζονται σε μια γωνιά του σπιτιού. Αν δεν μπορούν να εργαστούν, να βρίσκουν κάποια απασχόληση, να επιδίδονται σε ό,τι τους αρέσει και δίνει ενδιαφέρον στη ζωή τους. Το ζητούμενο είναι να μην παραιτηθούν από τη ζωή, να μην ξεχνούν ότι έχουν δικαιώματα, όπως όλοι οι άνθρωποι, να μην πανικοβάλλονται με τις ασθένειες και την ανημποριά τους και, προπάντων, να κρατούν ανοιχτές τις γέφυρες επικοινωνίας με τους συνομήλικους, αλλά και τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

(προαιρετικά αποφώνηση: Ο αρθρογράφος)

[Μονάδες 50]

Τις απαντήσεις επιμελήθηκαν οι καθηγητές:
Νικολακοπούλου Ελένη
Ντελμπίζη Μαρία
Παπάς Παναγιώτης