

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

- A.1** Το 1 της στήλης Α΄ αντιστοιχεί στο δ της στήλης Β.
Το 2 της στήλης Α΄ αντιστοιχεί στο στ της στήλης Β.
Το 3 της στήλης Α΄ αντιστοιχεί στο α της στήλης Β.
Το 4 της στήλης Α΄ αντιστοιχεί στο β της στήλης Β.
- A.2** Το σπήλαιο συμβολίζει τον κόσμο των αισθητών πραγμάτων στον οποίο ζουν οι άνθρωποι.
Οι δεσμώτες είναι οι κοινοί άνθρωποι που έχοντας εθιστεί στις απατηλές παραστάσεις των αισθητών πραγμάτων, ζουν μέσα στο ψέμα.
Οι αλυσίδες συμβολίζουν τις αισθήσεις των ανθρώπων που τους υποχρεώνουν να παρατηρούν μόνο τα απατηλά είδωλα των ιδεών, των αληθινών όντων.
Οι σκιές είναι τα αισθητά πράγματα, που αποτελούν είδωλα των αληθινών όντων, των ιδεών.
Ο απελεύθερος δεσμώτης, είναι ο φιλόσοφος, ο οποίος βλέπει τα ίδια τα όντα, τις ιδέες, και όχι τα είδωλά τους.
- A.3** Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, «Αρχές Φιλοσοφίας, Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητικής Κατεύθυνσης», στις σελίδες 35-36 από: «Η βασική διαφορά» έως «την ηρεμία του».
- A.4** Η απάντηση είναι στο σχολικό βιβλίο, στις σελίδες 56-57 από: «Ο Καντ...των αισθήσεών μας».

ΟΜΑΔΑ Β΄

- B.1** Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, στις σελίδες 6-7 από: «Σε αντίθεση προς τους επιστήμονες...πώς θα ήταν δυνατό αυτό να είναι διαφορετικό» και στη σελίδα 8 από «Αν η επιστήμη...για να υποστηρίξουν τις ιδέες τους».

Σχολιάζοντας το απόσπασμα από την «Απολογία Σωκράτους» του Πλάτωνα, οι μαθητές θα έπρεπε να αναφερθούν στο πώς προσδιορίζει ο Σωκράτης το ρόλο του ως φιλοσόφου: παρομοιάζει δηλαδή τον εαυτό του με την αλογόμυγα, η οποία στέλνεται απ' το θεό και κολλάει σ' ένα μεγάλο και δυνατό άλογο και με αυτό τον τρόπο το ξυπνάει και δεν το αφήνει να μείνει νωθρό και αδρανές. Με τον ίδιο τρόπο ο φιλόσοφος, με το να αμφισβητεί τις καθιερωμένες και παγιωμένες αντιλήψεις των ανθρώπων για την πραγματικότητα, τους ωθεί και τους βοηθά να προβληματιστούν, να βρίσκονται σε πνευματική εγρήγορση, να μην αφήνουν το πνεύμα τους να αδρανήσει και σε τελική ανάλυση, να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Σ' αυτό ακριβώς έγκειται και ο ρόλος της φιλοσοφίας, η οποία επειδή προϋποθέτει μια συνεχή πνευματική άσκηση και βοηθά τον ανθρώπινο νου να λειτουργεί πολυδιάστατα και να ανακαλύπτει διαρκώς νέα μονοπάτια σκέψης και κατ' επέκταση τρόπων αντιμετώπισης του κόσμου και της ανθρώπινης ζωής.

B.2 Η απάντηση είναι στο σχολικό βιβλίο, στις σελίδες 46-47 από: «Κατά το Λοκ» έως «ο Μπέρκλεϋ», και στις σελίδες 47-48 από: «Ο Μπέρκλεϋ» έως δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των ιδεών μας».

Ως γενικό σχόλιο, οι μαθητές θα μπορούσαν να αναφέρουν ότι ο Μπέρκλεϋ στο απόσπασμα που δίνεται, απορρίπτει την υπόθεση του Λόκ για την ύπαρξη της υλικής υπόστασης και των ποιοτήτων και θεωρεί ότι τα όρια της πραγματικότητας είναι τα όρια της εμπειρίας μας. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι οι ιδέες που σχηματίζονται από τις αισθήσεις, βρίσκονται συγκεντρωμένες στο πνεύμα μας.